

Duizend heuvels vol vreugde

Rik en Caroline Mager in Rwanda

NIEUWSBRIEF NUMMER 1

NOVEMBER 2016



We gaan op weg...

Langzaamaan wordt het steeds meer werkelijkheid. Over een paar maanden zullen we daadwerkelijk vertrekken naar Rwanda. We zitten nu nog volop in het opleidingstraject en reizen het hele land door om presentaties te geven. Daar genieten we van. Tegelijkertijd krijgen we steeds meer zin om met eigen ogen te zien hoe het leven in Rwanda is. We worden enthousiast van de verhalen die we horen en de beelden die we zien. Soms zijn ze heel indringend, maar vaak ook prachtig. We hopen u te vertellen over ons werk. Maar nog meer willen we met u de verhalen delen van wat God doet.



Vanuit ons huis hebben we uitzicht op het Kivu-meer

In dit nummer:

Rwanda	2
Missie	2
Waar zijn we nu mee bezig?	2
Wat gaan we doen?	3
Uitzenddienst	3
Meeleven	3
TFC	4
Gebed	4

Rwanda

Regelmatig vragen we aan mensen wat het eerste is waar ze aan denken als ze 'Rwanda' horen. Daar krijgen we soms hele verrassende antwoorden op. Maar vaak wordt de genocide genoemd. Veel mensen kunnen zich de beelden uit 1994 nog helder voor de geest halen. Deze gebeurtenis heeft diepe sporen achtergelaten in het land. Rwanda staat echter ook bekend als het 'land van de duizend heuvels' met een adembenemende schoonheid.

Wij hopen in de provincie Cyangugu te gaan wonen en werken. Dit afgelegen gebied ligt in het zuidwesten van Rwanda, aan het Kivumeer tegen de grens met Congo en Burundi. De meeste mensen werken in de landbouw of visserij.



Rwanda, het land van de duizend heuvels

Missie

In Jesaja 55:12 lezen we een geweldige profetie. In eerste plaats zegt Jesaja dit tegen Israël, maar we zien hierin ook een belofte voor Rwanda. Ondanks de uitdagingen die er in Rwanda zijn, is er vreugde en vrede voor het land, omdat er bij Jezus Christus vreugde en vrede is. Dat biedt hoop! Wij willen samen met de Rwandezers op zoek gaan naar die hoop.

“Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen.”

Waar zijn we nu mee bezig?

Mwiriwe! Muraho! Amakuru yanyu? Namwe namahoro? Boze bazima? Groeten is heel belangrijk in Rwanda. We zijn hard bezig met het leren van de nationale taal van Rwanda: het Kinyarwanda. Het is een moeilijke taal met veel grammatica en verschillende toonhoogtes. Maar langzaam kunnen we de eerste vragen beantwoorden.

Daarnaast zijn we gemiddeld 1 tot 2 dagen per week op kantoor. We denken na over wat zending is en hoe je dat in de praktijk doet. Ook verdiepen we ons in de geschiedenis en cultuur van Rwanda. Daarnaast krijgen we training in EHBO, veiligheid en communicatie.

De komende maanden houden we op verschillende plaatsen in het land presentaties. Allereerst in onze uitzendende gemeenten, Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Maar ook bij diverse (mogelijke) deelgenotengemeenten.



EHBO-training

Wat gaan we doen?



Kerkdienst in Rwanda

Rik zal aan de slag gaan als 'theologisch trainer' binnen de Anglicaanse kerk van Rwanda. De diocese (kerkprovincie) Cyangugu bestaat uit 96 gemeenten. Van alle voorgangers hebben slechts enkelen een goede theologische opleiding gehad. De Anglicaanse kerk vraagt ondersteuning bij de opleiding van voorgangers, evangelisten en catecheten.

Caroline gaat aan de slag op school als orthopedagoog. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen met extra behoeften, bijvoorbeeld als ze moeite hebben om te leren. Daarnaast is gevraagd of ze wil meehelpen met het voedselprogramma van de kerk. Ondervoeding als gevolg van extreme armoede is een veelvoorkomend probleem. De kinderen krijgen twee keer per week pap met extra toegevoegde voedingsstoffen.



Voedselprogramma

Uitnodiging uitzenddienst

Van harte welkom !

Zondag 12 februari 2017 om 15.00 uur



GEREFORMEERDE
KERK WOERDENSE
VERLAAT

Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17 te Woerdense Verlaat.

Meeleven

We nemen u graag mee naar Rwanda door de verhalen die we vertellen. U kunt meer informatie vinden over onze uitzending via onze website: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde. Daarnaast plaatsen we er regelmatig een [blog](#). Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](#). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Van de thuisfrontcommissie (TFC)

Als eerste willen we de vraag 'wat doet een TFC?' beantwoorden. Immers, de GZB ondersteunt en begeleidt Rik en Caroline. Als Rik en Caroline straks in Rwanda zijn, is de TFC als eerste het contact tussen de uitzendende gemeenten (Zevenhoven en Woerdense Verlaat) en hen. Zij hebben dat nodig, zendingswerkers kunnen niet zonder een betrokken thuisfront. Dat betekent een grote rol bij beide gemeenten voor wat betreft de fondsenwerving, communicatie en vooral gebed. In de TFC zijn gemeenteleden van Zevenhoven en Woerdense Verlaat vertegenwoordigd. Nu doen Rik en Caroline nog veel zelf, het is fijn dat zo de band met onze gemeenten blijft en we meegenomen worden in het werk dat Caroline en Rik gaan doen.



V.l.n.r.: Piet van Oudenallen (fondsenwerving), Sjaak Okker (gebed), Hanneke Heijboer (vertrouwenspersoon), Leni de Jong (communicatie) en Tjeerd IJtsma (penningmeester/fondsenwerving).

Gebed

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank voor het voorrecht dat we in Rwanda mogen werken.
- Dank dat God ons wil gebruiken als bouwers aan Zijn koninkrijk.
- Dank dat Zevenhoven en Woerdense Verlaat als uitzendende gemeenten achter ons staan.
- Dank voor de gastvrijheid die we in de gemeenten in Nederland ervaren.
- Bid voor de verhuizing die eraan komt
- Bid dat we voldoende financiële steun kunnen vinden.
- Bid voor onze familie die in Nederland blijft.
- Bid voor de gemeenten van Zevenhoven en Woerdense Verlaat als ze op zoek gaan naar een nieuwe voorganger.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL 74 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen,
o.v.v.
Rik en Caroline Mager

Colofon

Rik en Caroline worden in februari 2017 vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze gaan hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring daar inzetten voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.

@ tfcriccaroline@gmail.com

gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde

facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde

 geloven gaat verder