

Duizend heuvels vol vreugde

Rik en Caroline Mager in Rwanda

NIEUWSBRIEF NUMMER 3

NOVEMBER 2017



Duizend heuvels vol vreugde?!

Jesaja 55 heeft een centrale plaats in onze missie. Daar komt ook ons motto vandaan: duizend heuvels vol vreugde. Maar of het land van de duizend heuvels altijd vol vreugde zijn?

We hebben in de afgelopen tijd best wel lastige perioden gekend. Persoonlijk, maar ook in het werk. Het is niet alleen maar vreugde. Het is een tijd geweest van zoeken en vinden. Zoeken waarvoor we hier zijn, wat onze taak is en hoe we die moeten uitvoeren. En dat zoekproces is nog niet afgelopen. U leest er in deze nieuwsbrief meer over. En we mochten ook dingen vinden. We zijn gestart met ons werk. We weten langzaam maar zeker wat we waar kunnen vinden. En met name in persoonlijke moeilijkheden mochten we ontdekken dat we deel uit maken van de wereldwijde familie van God. En hoewel we onze familie in Nederland missen, hebben we broers en zussen gevonden. We zijn intens dankbaar dat we zulke vrienden om ons heen mogen hebben.

Soms vragen we ons af waarom dingen gaan zoals ze gaan. Maar zoals vers 8 uit hetzelfde hoofdstuk van Jesaja zegt: "Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heer." Gelukkig doet Hij ook een belofte: "Het woord dat voortkomt uit Mijn mond, keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied." En zo zijn de duizend heuvels toch op verschillende manieren vol vreugde.

In dit nummer:

Theologische training	2
St Matthews	2
Mother's Union	3
Meeleven	3
Kookhoekje	3
TFC	4
Gebed	4

Theologische training

Momenteel worden er verschillende trainingen georganiseerd. Er zijn een aantal trainingen voor mensen die in december bevestigd zullen worden als deacon of pastor. Dat is een groep van waarschijnlijk ongeveer 20 mensen. Als je bedenkt dat er nu 30 voorgangers zijn, dan betekent het dat het bijna verdubbelt. Dat is hard nodig, want de kerk van Cyangugu groeit snel. Dat komt enerzijds doordat er veel kerken geplant worden in gebieden waar tot die tijd geen kerk was en anderzijds doordat veel mensen andere kerken teleurgesteld de rug toe keren. Met name uit de Pinksterkerken komen veel mensen over. En de Anglicaanse kerk van Cyangugu is behoorlijk charismatisch. De kerkdiensten zijn uitbundige feesten met veel ruimte voor het werk van de Heilige Geest, de leiding is echter strak georganiseerd met weinig mogelijkheden voor eigen gewin.

In november komt een groep van tien lay-leaders (kerkelijk werkers) een week bij elkaar voor een training. Naast kerkplanting en kerkgroei gaat het over de leer van God als Vader, Zoon en Geest. Dit onderwerp erg belangrijk in Rwanda. Cyangugu is een geïsoleerde uithoek van het land en in dit deel van Rwanda is veel geestelijke duisternis. Er wordt gezegd dat veel mensen en soms zelfs voorgangers zich heimelijk bezig houden met hekserij. Mensen leven in angst voor een bepaalde vloek of zijn zwaar getraumatiseerd door gebeurtenissen uit het verleden. Gebed voor het land en de mensen is hard nodig, zodat zij ontdekken wie God is.



Een nieuwe kerk met de gemeente

Het plan is om in februari 2018 te beginnen met de eerste groep van lay-leaders in de nieuw opgerichte Theologische School voor Evangelisatie en Discipelschap. In Kamembe wordt een grote nieuwe kerk gebouwd. We gaan het oude gebouw gebruiken als trainingscentrum. Als eerste moet de accommodatie verbeterd worden. Dat zal hopelijk december dit jaar het geval zijn. In het trainingscentrum moeten onder andere stoelen en tafels komen, de eerste stapelbedden zijn inmiddels aangeschaft. Ook een keuken is hard nodig. Rik is druk bezig met fondswerving om de opleiding financieel rond te krijgen. De lay-leaders komen in de eerste basiscursus over een periode van twee jaar zes keer twee weken bij elkaar voor hun opleiding.

Bijna elke zondag bezoekt Rik één van de kerken in de diocese om er te preken. Heel bijzonder is het om de Bijbel uit te mogen leggen en de mensen en hen uit te nodig hun leven aan Jezus toe te wijden. De bezoeken aan de kerken zijn belangrijk om de mensen te leren kennen. Op die manier zullen de training steeds beter aansluiten bij de ervaringen van de mensen.

St Matthews

Op St Matthews nadert het eind van het schooljaar. Vanaf half november tot eind januari gaan de scholen dicht. Het is de eerste echte vakantie die de kinderen en leerkrachten hebben sinds het begin van het schooljaar. Officieel zijn er wel twee vakantieweken tussen de termijnen, maar in de praktijk wordt er dan nog steeds les gegeven in een 'holiday program'.

Caroline geeft op St Matthews Engels. Eerst was dit aan primary 5 en 6, maar inmiddels is het gewisseld naar primary 4 en 5. Het lesgeven gaat goed. De kinderen raken gewend aan de onbekende uitspraak van het Engels. En ook zijn ze langzaam gewend geraakt aan het werken met boeken en een andere manier van straffen dan met de stok. En het lijkt een voorbeeld te zijn voor sommige leerkrachten. Steeds vaker moeten kinderen voor straf de klas dweilen in plaats dat ze een mep krijgen met de stok.



P4 is druk bezig met een examen

Caroline kwam op school werken om kinderen met leerproblemen te helpen. Helaas blijkt daar in de praktijk geen ruimte voor te zijn. Ten eerste omdat het onbekend is. Leerlingen die niet goed mee kunnen komen worden hier gewoon als lui bestempeld. Ten tweede omdat het lesrooster al overvol is en tijdens de les eruit, zoals in Nederland is hier geen optie. Engels geven is nu de enige optie. Maar dat betekent ook dat iemand anders in die tijd vrij heeft. Of een leerkracht zou overbodig kunnen worden en ontslagen. Dat is niet wat we willen bereiken. In de komende tijd moeten we uitvinden hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden.

Mother's Union

Sinds een aantal maanden werkt Caroline ook voor Mother's Union. Dat is de vrouwenbeweging binnen de Anglicaanse kerk. In iedere gemeente is een Mother's Union aanwezig. De vrouwen helpen de pastor met het bezoeken van de zieken. Ook is dit de plek waar vrouwen en meisjes terecht kunnen met vragen over opvoeding en relaties. Veel Mother's Union afdelingen hebben ook een savingsgroep, waar ze elke week bijvoorbeeld 200 Rwandese Franc inleggen. Aan het eind van het jaar kunnen ze dan nieuwe kleren kopen of dingen die ze nodig hebben voor het huis.

In de office van Mother's Union worden voornamelijk projecten gemanaged die onder Mother's Union in de community's worden uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld een voedselprogramma voor ernstig ondervoede kinderen. Maar we proberen ook naar de lange termijn te kijken. Het spreekwoord zegt: "give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime." Dat leren vissen is voor ons belangrijk. We realiseren ons dat er in het verleden te veel alleen is gegeven. Het lijkt zo mooi, maar uiteindelijk help je mensen er niet echt mee. Er is een afhankelijkheid van Afrika van het westen gecreëerd.

Maar goed, hoe doen we dat dan, naar de lange termijn kijken? Een van de dingen is de hierboven beschreven savingsgroepen. Maar voor veel vrouwen is het hebben van inkomen al een ding. Veel vrouwen hebben weinig opleiding gehad of hebben school voortijdig verlaten. Daarmee wordt het lastig een goede baan te vinden. We leren ze vaardigheden aan waarmee ze zelf een bedrijfje kunnen starten, of samen in een coöperatief geld kunnen verdienen. Zo hebben we bijvoorbeeld een project waar we traditionele manden maken, tassen weven en kleding naaien.



Manden maken

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma. We hebben al een kleine ruimte waar vrouwen leren naaien, maar dat moet uitgebreid worden naar een officieel centrum. Daarnaast moet er ook een winkel komen waar ze hun spullen kunnen verkopen en een bistro waar mensen kunnen eten en drinken. Zo kunnen we vrouwen een opleiding en een baan bieden en geld verdienen dat we dan weer in andere projecten kunnen stoppen.

Meeleven

"Ik ben Costasie. Ik woon op Ishwa, een eiland in het Kivu-meer. Ik woon daar samen met mijn 4 kinderen en een kleinkind. Mijn man heeft ons verlaten. Hij is nu ergens in Congo, ik weet niet waar. Of hij nog terug komt? Ik denk het niet, maar we hopen op een wonder."

Zomaar een stukje uit een van onze blogs. Benieuwd naar het hele verhaal van Costasie? Of wilt u gewoon meer weten van onze belevenissen? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen. Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](#). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Kookhoekje

In het kookhoekje vindt u elke keer een nieuw recept uit Rwanda. Deze keer CHAPATI, een heerlijke snack die een soort combinatie van een wrap en een pannenkoek is. Wordt gegeten als ontbijt met honing, maar kan ook prima bij de warme maaltijd in plaats van aardappels of rijst.

Ingrediënten voor 4 grote chapati's:

- 3 koppen bloem
- 1 theelepel suiker
- 1,5 theelepel zout
- 3 eetlepels ghee (geklaarde boter) of olie
- 1,25 kop warm water



Bereiding:

Maak een cirkel van de bloem op het aanrecht, met in het midden een gat. Stort in het gat de andere ingrediënten. Meng vanuit het midden de bloem erdoor en kneed goed door tot een plakkerig, maar egaal zacht deeg. Kneed het niet te lang, dan krijg je taaie chapati. Verdeel het deeg in 4 gelijke bolletjes en laat een paar minuten rusten.

Bestrooi het werkblad ruim met bloem en rol de bolletjes uit tot een ongeveer 2 mm dikke pannenkoek. Verhit een koekenpan en bak de chapati zonder olie gaar aan beide kanten. Muryoherwe, eet smakelijk!

Van de thuisfrontcommissie (TFC)

Geniet u ook zo van de vele berichten van Rik en Caroline? Dankzij internet kunnen we via hun blogs en facebookberichten met hen meeleven en meebidden. Inmiddels hebben we een aantal verzoeken om deze berichten één keer per twee of drie weken op te sturen. In de uitzendende gemeenten van Zevenhoven en Woerdense Verlaat komen deze berichten in de weekbrief. Wellicht een idee voor andere meelevende gemeenten? Laat het ons weten.

We hebben een avond met Jaap Haasnoot, de regiocoördinator van de GZB gesproken. Veel gehoord van het werk in Oost-Afrika en ook besproken hoe de GZB kan ondersteunen. Als TFC hebben we er veel aan gehad.

We zijn God dankbaar dat het Rik en Caroline goed gaat daar en we willen u vragen hen in het gebed bij God te brengen. Dank voor uw gaven. We beseffen dat lang niet altijd middelen ruim voorhanden zijn, dat u dan in geloof toch mede het werk van Rik en Caroline mogelijk maakt, is hartverwarmend.



V.l.n.r.: Piet van Oudenallen (fondsenwerving), Sjaak Okker (gebed), Hanneke Heijboer (vertrouwenspersoon), Leni de Jong (communicatie) en Tjeerd IJtsma (penningmeester/fondsenwerving).

Gebed

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank dat we ons steeds meer thuis voelen in Rwanda.
- Dank voor het werk wat we hier mogen doen.
- Dank voor de zegen die God aan Cyanguu Diocese geeft.
- Dank voor de beloften die God aan ons geeft vanuit Jesaja 55.
- Bid voor onze familie en vrienden in Nederland.
- Bid voor wijsheid en een oplossing voor de situatie op school.
- Bid voor de voltooiing van de nieuwe kerk en de start van de theologische school.
- Bid dat het werk van Mother's Union tot zegen mag zijn voor de community's.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL 91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v.
Rik en Caroline Mager

Colofon

Rik en Caroline zijn sinds februari 2017 vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze zetten daar hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.



tfcricaroline@gmail.com



gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde



facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde



geloven gaat verder