

Duizend heuvels vol vreugde

Rik en Caroline Mager in Rwanda

NIEUWSBRIEF NUMMER 8

NOVEMBER 2020



Duizend heuvels vol vreugde?!

Jesaja 55 heeft een centrale plaats in onze missie. Daar komt ook ons motto vandaan: duizend heuvels vol vreugde. Maar of het land van de duizend heuvels altijd vol vreugde zijn?

Het is de afgelopen tijd niet makkelijk geweest. Net na het versturen van de vorige nieuwsbrief kwam de eerste coronabesmetting in Rwanda. Direct ging het hele land in een totale lockdown, waarbij alle winkels dichtgingen en je alleen de deur uit mocht

om eten te kopen of voor medische zorg. Na 6 weken mochten de winkels weer open en konden we binnen de provincie reizen. Maar dat duurde slechts 3 weken voor ons. Op 31 mei werden de eerste besmettingen geconstateerd in ons district Rusizi. En onmiddellijk belandden we weer in een totale lockdown, terwijl de rest van het land weer open ging. Pas midden september kwam er wat ademruimte en mochten we het district weer uit. Nog steeds zijn de gevolgen zichtbaar.

En toch, ondanks de enorme emotionele rollercoaster die we hebben doorgemaakt, is deze tijd ook een tijd van zegen geweest. Een tijd waarin bleek hoe veerkrachtig de mensheid is. Een tijd waarin broederschap en naastenliefde een nieuwe betekenis kreeg. Een tijd waarin zegen vanuit onverwachtse hoek kwam. En een tijd toch ook weer heel veel is gebeurd. We nemen jullie in deze nieuwsbrief een klein stukje mee.

In dit nummer:

Het huis op Mont Cyangugu	2
Theologische training	2
Voedingsprogramma's	2-3
Meeleven	3
Kookhoekje	3
TFC	4
Gebed	4

Het huis op Mont Cyangugu

Door de lockdown heeft vooral Rik heel veel tijd thuis doorgebracht. Tussen de twee lockdowns door heeft aannemer Zacharie een renovatie uitgevoerd in en om het huis. Jarenlang was er geen onderhoud gedaan, dus dit was geen overbodige luxe. De afrastering rond het huis was dusdanig slecht dat mensen makkelijk binnen konden komen. Er is nu een nieuwe muur gebouwd, zodat dieven geen kans krijgen. Ook de woonkamer

werd verplaatst. Door een muur in het huis weg te breken werd de woonkamer niet alleen veel groter, maar is er nu ook uitzicht op het meer. De buitenkant van het huis werd opnieuw geschilderd.

Sinds april scharrelen er ook kippen rond ons huis. Eerst waren het er drie, maar het duurde niet lang voor de kuikentjes tevoorschijn kropen. Inmiddels lopen er 16 kippen rond. Het brengt veel extra gezelligheid.

Theologische training

In maart is een groep nieuwe studenten gestart met de training. Helaas moesten zij al na een week naar huis worden gestuurd. Destijds dachten we voor slechts twee weken, maar het werden lange maanden. Omdat deze tijd voor niemand makkelijk was, hebben we de studenten geholpen met voedselpakketten voor hun gezinnen.



Student Modeste neemt een voedselpakket in ontvangst

Sinds september is het weer toegestaan om te trainen. Scholen zijn echter nog altijd gesloten. Om die reden hebben we besloten de naam van de Theologische School te wijzigen. Nu heet het instituut officieel het 'Cyangugu Training Centre for Evangelism and Discipleship'. De visie blijft hetzelfde. Begin oktober is pastor Alphonse begonnen als adjunct in het training centrum. Hij geeft les, vertaalt en het organiseert van alles rondom de school. Op maandag 5 oktober kwamen de studenten terug die in januari hun vierde module gevolgd hadden. Na vele maanden konden ze eindelijk verder met de vijfde module. Ze volgden de vakken Dogmatiek, Islam, Leiderschap, Evangelisatie en uiteraard ook 'Engels'.

Samen met pastor Alphonse zal Rik het de komende tijd druk krijgen met het maken van de planning voor 2021. De studenten die in maart voortijdig naar huis moesten vanwege de sluiting van de scholen zullen in januari opnieuw gaan beginnen.

Voedingsprogramma's

In maart werd alles stilgelegd. Letterlijk alles. Scholen, kerken, winkels, openbaar vervoer, projecten, enz. En dat was dramatisch voor de meeste families in de voedselprogramma's. Al na een week belde een van onze pastors ons op. Hij vertelde dat de mensen verhongerden. Zelfs één kilo cassavemeel, voor 200 franc (nog geen €0,20) was een brug te ver. Ze aten alleen gekookte cassavebladeren, die ze langs de weg plukten. En dan komen de Bijbelteksten tot leven. We lazen Jesaja 58:7.

"Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u uw brood deelt met wie hongert, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?"

De tekst is ons motto geworden binnen de voedingsprogramma's. Hoe kunnen we nog thuis zitten als onze broers en zussen honger lijden?

Gelukkig kregen we vrij snel toestemming van de burgemeesters van beide districten om op pad te gaan en voedsel uit te delen. Gedurende de hele eerste lockdown hebben we wekelijks voedsel gebracht naar alle locaties waar we een voedingsprogramma hebben. De mensen zelf mochten we niet zien, dus de pastor was verantwoordelijk voor het uitdelen.

Al snel kwam ook de nood uit andere plaatsen ons ter ore. Door giften van over de hele wereld konden we ook andere gezinnen helpen. Want iedereen werd onbeschrijflijk hard getroffen door de consequenties van de lockdown. Leerkrachten zaten ineens thuis, mensen werden ontslagen, contracten werden voor maanden stopgezet. Sociale vangnetten zijn er niet. Geen werk is geen geld. Geen geld is geen eten.

Er waren momenten dat het zo overweldigend was, dat we niet wisten waar we moesten beginnen. Maar juist dat is waar God wil beginnen! En plotseling begonnen de giften binnen te stromen vanuit de hele wereld. En

konden we veel meer doen dan we ooit hadden verwacht. Ontelbare kilo's cassavemeel, bonen, mais, maismee, suiker, liters olie en dozen zeep zijn door onze handen gegaan en in de auto vervoerd.



Voedsel is klaar om uitgedeeld te worden

Nadat de eerste lockdown was afgelopen, hebben we alle lokale leiders bezocht en om toestemming gevraagd om de voedingsprogramma's weer op te mogen starten. Gelukkig werd ons die toestemming vrijwel overal direct verleend. Slechts op een locatie moesten we wachten tot het eind van de maand. Toen de tweede lockdown kwam, vielen alle locaties buiten de totale lockdownzone. Dat was een bijzondere zegen van God. Terwijl wij thuis zaten, kon het werk gewoon doorgaan!

Vanaf eind juli kregen we weer iets meer vrijheid. Toen zijn we ook opnieuw gaan meten, flink beschermd met handschoenen, mondkapjes en desinfectie. Wat we

verwacht hadden was helaas werkelijkheid. Veel kinderen waren achteruit gegaan. Maar in Nyamasheke waren de kinderen juist veelal vooruit gegaan, omdat ze geen tweede lockdown hebben gehad.

Inmiddels gaat het gelukkig weer stukken beter. De kinderen groeien weer en het leven stabiliseert zich. En als klap op de vuurpijl zijn we een kippenproject gestart. Het doel is dat de kinderen meer proteïne binnenkrijgen, waardoor ze beter groeien, maar ook om het gezinsinkomen te verbeteren. Elk gezin heeft 2 hennen gekregen. Om te voorkomen dat ze er achteloos mee omgaan, ze verkopen of opeten, heeft ieder gezin 1000 franc ingelegd. Ook moet de eerste nakomeling weer terug worden gebracht naar het programma. Dit is gebruikelijk in Rwanda. Van die eerstelingen kunnen we dan later ook weer anderen helpen. De eerste eieren zijn inmiddels gelegd en gegeten door de kinderen.



Kinderen in Bweyeye showen trots hun kippen

Meeleven

Wilt u meer weten van onze belevenissen? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen. Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](https://www.facebook.com/gzb.nl). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Kookhoekje

In het kookhoekje vindt u elke keer een nieuw recept uit Rwanda. Deze keer complete feestmaaltijd van tilapia met pindasaus, heerlijk in combinatie met rijst en friet. Eventueel kun je de tilapia vervangen door verse sardines of kip. Ook lekker om aan te vullen met gekookte sperziebonen.

Ingrediënten voor 4 personen:

- 500 gram tilapiafilet
- 200 gram doppelinda's, gepeld
- 2 rode uien
- 1 winterpeen
- 2 tomaten
- 1 groene paprika
- bouillonblokje/maggi
- 1 eetlepel tomatenpuree
- 500 ml water
- olie

- 400 gram aardappels, geschild en in frietjes gesneden
- frituurolie
- 300 gram rijst

Bereiding:
Verhit de olie tot 160 graden. Bak de frietjes 10 minuten voor en laat uitlekken op keukenpapier.

Maal de pinda's tot een fijn meel in een staafmixermolentje. Snij de uien, peen en paprika in stukjes en fruit aan in olie. Voeg de in stukjes



gesneden tomaten en de tomatenpuree toe. Meng met water en het bouillonblokje of de maggi toe. Laat het 20 minuten stoven.

Bak intussen de tilapia gaar in de koekenpan en kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Meng het pindameel door de saus en laat nog 5 minuten doorkoken. Voeg eventueel wat meer water toe.

Verhoog de frituurolie naar 180 graden en bak de frietjes in 5 minuten af.

Serveer de tilapia met de saus, rijst en frietjes.

Muryoherwe, eet smakelijk!

Van de thuisfrontcommissie (TFC)

De laatste keer dat we als TFC bij elkaar zijn geweest was begin 2020. Het plan toen was om als TFC de mogelijkheid te bekijken hoe we zoveel mogelijk houten puzzels/spelletjes en allerlei ander spel materiaal voor onderwijs naar Rwanda konden sturen. Maar zoals iedereen weet, kwam er een kink in de kabel. De leefomstandigheden zijn toen in heel de wereld veranderd. Dus ook in Rwanda. Als gevolg van het Coronavirus veranderde ook de hulp die Rik en Caroline in Rwanda boden. Naar aanleiding van berichten van Rik en Caroline over de honger in Rwanda hadden we als TFC besloten om een extra hulppactie op te zetten naast de ondersteuning die al gegeven wordt. En wat zijn we dankbaar dat er zo massaal gegeven is!

Ook zijn we dankbaar dat de doelstelling van dit jaar om Rik en Caroline het afgelopen jaar financieel te ondersteunen ook is behaald. We hopen dat het komende jaar ook weer te kunnen blijven doen.

Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed, post en financiële ondersteuning. We bidden hen de komende tijd de onmisbare zegen van de Heere God toe, in afhankelijkheid van Hem mogen zij dit werk doen.

Hartelijk groet van de TFC,

Hanneke, Piet, Sjaak, Tjeerd en Karin.

Gebed

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank dat we tijdens de lockdown gezond zijn gebleven.
- Dank dat we toestemming kregen voor de voedseldistributie.
- Dank dat de theologische training weer kon starten.
- Dank voor alle steun en gebed uit Nederland, ondanks alle challenges daar.
- Bid voor de hele wereld in de strijd tegen corona en de geestelijke en economische gevolgen van de maatregelen.
- Bid voor mensen die honger lijden en die te maken hebben met ondervoeding.
- Bid voor studenten die na 7 maanden weer verder kunnen met hun studie.
- Bid voor mentale en geestelijke weerbaarheid en vertrouwen op God.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL 91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v.
Rik en Caroline Mager

Colofon

Rik en Caroline zijn sinds februari 2017 vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze zetten daar hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.



tfcriccaroline@gmail.com



gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde



facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde

