

Duizend heuvels vol vreugde

Rik en Caroline Mager in Rwanda

NIEUWSBRIEF NUMMER 6

APRIL 2019



Duizend heuvels vol vreugde

Wanneer we op donderdagochtend 25 april landen op Schiphol voor ons eerste verlof dan is het precies 800 dagen geleden dat we voor het laatst op Nederlandse bodem stonden. Wat is er veel gebeurd in die periode. We nemen nu ons eigen plekje in Cyangugu in. Mensen weten dat we er zijn en ze weten om welke reden. Nu zijn we druk bezig met voorbereidingen van ons verlof. Omdat we straks voor een periode

“Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren.

Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen.”

van 10 weken niet beschikbaar zijn moeten diverse zaken overgedragen worden. En ondertussen zijn we bezig met het plannen van bezoeken in Nederland. Anders dan in Rwanda kun je daar in Nederland niet vroeg genoeg mee beginnen.

Een belangrijk moment voor de kerk in Cyangugu was het weekend van 20 januari. Toen werd de nieuwe Cathedral officieel ingewijd. Alle predikanten van Cyangugu diocese liepen eerst drie rondjes om het gebouw heen. Vervolgens tikte aartsbisschop Laurent Mbanda drie keer met zijn staf op de deur van de ingang, in het bijzijn van alle aartsbisschoppen en bisschoppen van Rwanda en alle oud-bisschoppen van Cyangugu. Daarna volgende er een indrukwekkende dienst met lofprijzing en dank aan God. Een nieuwe fase in de geschiedenis van Cyangugu is aangebroken.

Eind januari kregen we bezoek uit Nederland van ons TFC-lid Hanneke en haar man Marc. Zij komen uit Zevenhoven, één van onze uitzendende gemeenten. Het was mooi om hen diverse kanten van ons werk te laten zien. Toevallig in die week hadden we geen elektriciteit in huis. Na veel heen en weer praten is het gelukt om op de avond voor vertrek een kabel te spannen van het huis van bisschop Nathan naar ons huis. Zo konden Marc en Hanneke toch nog zien dat onze lampen en koelkast het echt doen.

In dit nummer:

Werk Rik	2
Politieke situatie	2
Meeleven	2
Werk Caroline	3
TFC	4
Gebed	4

Werk Rik

In januari is de tweede groep studenten begonnen met de opleiding in theologie aan de Theologische School. Dat betekent dat er nu twee groepen tegelijk aan de Theologische School studeren. We hebben in totaal 39 studenten. De eerste groep komt de maanden maart, juli en november. De tweede groep komt de maanden januari, mei en september. Bij het uitgeven van deze nieuwsbrief is de eerste groep al vier keer naar Cyangugu gekomen. Ze hebben nog twee modules te gaan.

Er begint zich langzaam een zekere structuur te ontwikkelen. Zodra de studenten aankomen worden eerst de examens over de vakken van de vorige module afgenomen. Daarna volgen de studenten 4 vakken van elk 8 dagdelen. Ze krijgen daarnaast het vak Engels. In de weekenden gaan

de studenten op stage in de omliggende gemeenten. Eén zaterdag hebben de studenten vrije tijd voor sport en ontspanning. Voor de rest wordt er hard gewerkt. Aan het eind van de module kunnen studenten herexamen doen voor vakken waarin ze gezakt zijn.

In maart zijn de studenten op een ochtend allemaal één-voor-één op gesprek gekomen bij Rik en pastor



Rik geeft les aan de nieuwe studenten

Vincent, een van de docenten. Dat was best wel spannend. Er werd gepraat over hoe het met de student ging. De cijferlijst en de inzet kwamen ook ter sprake. Sommige studenten doen goed hun best, anderen kunnen best een tandje bijspringen. De meeste studenten hebben weinig tot geen ervaring met een school. Deze Theologische School is voor hen een geweldige kans om zich verder te ontwikkelen. Enkele studenten vinden het allemaal toch wel behoorlijk moeilijk.

Omdat de nieuwe Cathedral nu in gebruik genomen is, is een groter deel van het gebouw nu beschikbaar voor de Theologische School. Rik heeft nu een eigen kantoor in de School en er zijn extra watertanks bij gebouwd. Na ons verlof zullen de bouwwerkzaamheden verder gaan.

Politieke situatie

Toen wij dik twee jaar geleden in Rwanda aankwamen was het land stabiel en veilig. Een oase van rust en zekerheid in een roerige regio. Inmiddels is er het een en ander veranderd. Rwanda heeft problemen met zo'n beetje alle buurlanden. De moeizame relatie met het grote buurland de Democratische Republiek Congo dateert al vanaf de genocide in 1994.

Sinds enige maanden is de grens met noorderbuur Uganda gesloten. Spullen die vanuit Uganda komen

worden zwaar belast. Dat maakt dingen duur in Rwanda. De Rwandese regering verbiedt Rwandezen om naar Uganda te reizen. Ze zouden zomaar opgepakt kunnen worden. De Rwandese regering vindt het ook niet leuk dat Uganda steun verleent aan een Rwandese oppositiepartij die zich op Ugandese bodem bevindt.

De grens met Burundi is ook op verschillende plaatsen dicht. Al meer dan een jaar zijn er diverse groepen rebellen die zich in het Nyungwe

regenwoud bevinden. Zij zijn de grens vanuit Burundi overgestoken. Diverse keren hebben zij onschuldige burgers aangevallen om het regime onder druk te zetten. Als je nu door het Nyungwe regenwoud rijdt stikt het van de soldaten. Het leger doet er alles aan om de situatie onder controle te krijgen. Soms komen de rebellen eten halen bij de bevolking. Inmiddels herkennen de soldaten in Bweyeye Caroline al. Legitimeren hoeft ze niet meer. En we worden altijd goed op de hoogte gehouden, zodat we veilig kunnen reizen.

Meeleven

“Voordat Peter begint zet hij eerst een lied in. De studenten gaan staan en zingen enthousiast mee. Een student pakt de grote trommel voor een duidelijke beat. Als het lied afgelopen is wordt er gebeden en uit de Bijbel gelezen. Het gaat over Markus 2: 1 – 11, de genezing van de verlamde man. (...) Peter probeert duidelijk te maken dat Jezus geneest. Hij doet dat in steeds andere bewoordingen. Al schreeuwend somt hij op waar Jezus allemaal van geneest. Het voelde alsof het dak van de kerk weggeblazen werd.”

De ruimte in deze nieuwsbrief is beperkt. Wilt u meer weten? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen. Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](https://www.facebook.com/gzb). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Werk Caroline

Na veel onzekerheid heeft Caroline nu duidelijkheid wat betreft werk. Zij leidt het Mothers' Union Centre, ze coördineert voedingsprogramma's en is het hoofd van het onderwijsdepartement. Daarnaast geeft ze nog altijd Engels aan de studenten van de Theologische School.

Mothers' Union Centre

Voorzichtig wordt er winst gemaakt. Dat wordt gebruikt om vrouwen en meisjes te helpen een eigen onderneming te starten. Ook worden er trainingen geven in gezondheid, opvoeding en omgang met geld. Verandering komt namelijk niet van buitenaf maar moet van binnenuit plaatsvinden.

Sinds 1 april helpt Mama Bryan bij de dagelijkse leiding van het Mothers' Union Centre zodat Caroline tijd heeft om zich op andere dingen te richten.

Voedingsprogramma's

De voedingsprogramma's gaan goed. Inmiddels draaien er vier programma's: in Shara, Bweyeye, Nyabigoma en recent is een nieuw programma gestart in Cyimbogo. Elke plek heeft weer z'n eigen charme en uitdagingen. Maar er gebeuren wonderen in deze programma's. Inmiddels zijn al meer dan 100 kinderen en volwassenen gezond! Hun plek in het programma wordt ingenomen door anderen. Ze krijgen eens per week voedzame pap, de andere keer rijst met groente. De groente wordt door de ouders meegenomen.

Shara

Op Shara zijn we nu ongeveer 9 maanden onderweg. De vrouwen leren steeds meer op eigen benen staan. De Executive Officer van de sector had gehoord van het succes en kwam onlangs polshoogte nemen. Dat leverde een bijzondere situatie op. Volgens de officiële rapporten, gemaakt door health community workers, is er op Shara niemand ondervoed. Maar helaas is de realiteit anders. Tijdens het bezoek van de Executive Officer kwamen de health

community workers dan ook verhaal halen. Maar de Executive Officer was onder de indruk van het werk en heeft juist gevraagd om uitbreiding.

Bweyeye en Nyabigoma

Bweyeye is een afgelegen plek, ruim 2,5 uur rijden van Kamembe. Nyabigoma is nog verder, want om daar te komen moeten we nog zo'n 2 uur de berg oplopen. Ze werkt hier nauw samen met pastor David, die de twee projecten vol passie leidt. Toen hij zag dat de hoeveelheid groente



Caroline met pastor David

terugliep, heeft hij samen met de moeders een groentetuin aangelegd. Zo worden de moeders ontlast, maar kunnen ze ook leren hoe ze op een efficiënte manier groenten moeten verbouwen. En herinneren jullie je Venerande en haar dochtertje Tabitha nog uit de vorige nieuwsbrief? Inmiddels zijn ze allebei gezond!

In Bweyeye zijn er wel een aantal uitdagingen. Pastor David moet binnenkort verhuizen naar een andere plaats. En een opvolger voor hem vinden is niet makkelijk. Tegelijkertijd is er ook een zegen: David mag vanuit die nieuwe plaats Caroline ondersteunen bij het coördineren van alle voedingsprogramma's. Samen hopen we nog minstens drie nieuwe programma's te kunnen starten. Daarnaast mag hij ook (parttime) zijn bachelorstudie in onderwijs gaan doen. Wellicht kan hij

op termijn nog veel meer betekenen voor het onderwijsdepartement van de diocese.

Cyimbogo

Cyimbogo is vlakbij, op slechts 20 minuten rijden van Kamembe. In principe is armoede hier niet het grootste probleem. Je vraagt je af: waarom is er dan een voedingsprogramma nodig? De mensen in Cyimbogo wonen tegen de grens met Bukavu, een miljoenenstad in de DRC. Ze verlaten 's ochtends vroeg hun huis en laten hun kinderen dan alleen achter, zonder eten. Pas 's avonds laat komen ze weer terug. Daardoor zijn veel kinderen ondervoed. Tegelijkertijd is het lastig om de kinderen in het programma te krijgen. De eerste weken kwamen er slechts 30 kinderen. Inmiddels is het aantal gegroeid naar 60. Maar tijdens de metingen hebben we meer dan 120 ondervoede kinderen gevonden!

Onderwijsdepartement

Caroline is nu ook hoofd van het onderwijsdepartement. Zij probeert de 14 scholen die de diocese rijk is regelmatig te bezoeken en van adviezen te voorzien op het gebied van onderwijskwaliteit. Dat is hard nodig ook, want de kwaliteit van het onderwijs in Rwanda behoort volgens de Verenigde Naties tot een van de slechtste ter wereld. En de regels veranderen ook hier snel. Daarnaast worden ook steeds meer kleuterscholen gestart in de diverse kerken. De kleuterleiders hebben geen enkele opleiding genoten en de middelen zijn zeer beperkt.



Op bezoek bij een kleuterschool

Van de thuisfrontcommissie (TFC)

Mede namens Rik en Caroline willen wij u hartelijk dank voor uw gebed, meeleven en uw bijdrage. Daardoor konden zij doen waarvoor zij zijn uitgezonden.

Rik en Caroline komen na 2 jaar zendingswerk, eind april voor enkele weken op verlof naar Nederland. We zien er naar uit hen na zo'n lange tijd weer te ontmoeten. We zijn blij dat een gemeentelid bereid was haar huis tijdelijk beschikbaar te stellen voor Rik en Caroline. Tijdens hun verlof nemen Rik en Caroline uiteraard tijd om hun familie en vrienden te ontmoeten. Er zijn ontmoetingen met medewerkers van de GZB. Maar gedurende het verlof zullen ze op veel plaatsen vertellen over hun werk. Enkele zondagen zal Rik ook voorgaan in kerkdiensten. Hiernaast kunt u het programma zien. U bent van harte uitgenodigd!

Nogmaals hartelijk dank. Mogen we ook in 2019 op uw bijdrage rekenen?

De TFC,
Sjaak, Tjeerd, Hanneke, Piet en Karin.

Programma tijdens het verlof:

5 mei, 9:30 uur	GK Woerdense Verlaat
7 mei, 19:45 uur	PG Zevenhoven
8 mei, 20:00 uur	HG Tiendeveen/Nieuw-Balingering Alphen a/d Rijn (locatie PG Zevenhoven)
9 mei, 19:45 uur	Nieuwe-Tonge (Ver. Geb. Elim)
11 mei, 17:45 uur	HG Mastenbroek
12 mei, 10:00 uur	GK Genemuiden
12 mei, 19:00 uur	GK Doornspijk
14 mei, 19:45 uur	GK Hollandscheveld
15 mei, 20:00 uur	GK Urk
16 mei, 20:00 uur	HG Zalk/Veecaten
19 mei, 10:00 uur	PG Zevenhoven
26 mei, 9:30 uur	HG Strijen
26 mei, 19:00 uur	GK Hollandscheveld
2 juni, 10:00 uur	tendienst Nieuwlande
2 juni, 19:00 uur	Koningskerk Rotterdam
16 juni, 10:00 uur	

Gebied

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank voor de afgelopen twee jaar in Rwanda
- Dank dat er een nieuwe groep studenten is begonnen
- Dank voor duidelijkheid over Carolines werk
- Dank voor de nieuwe mogelijkheden voor pastor David
- Dank voor de genezing van ondervoede mensen
- Bid voor een goed verlof
- Bid voor het vele werk dat in Cyangugu gebeurt
- Bid voor veiligheid en vrede in Rwanda
- Bid voor een goede verhuizing en studie voor pastor David
- Bid voor genezing voor ondervoede mensen en voor voldoende inkomen/eten

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL 91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v.
Rik en Caroline Mager

Colofon

Rik en Caroline zijn sinds februari 2017 vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze zetten daar hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.



tfcricaroline@gmail.com



gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde



facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde

