

Duizend heuvels vol vreugde

Rik en Caroline Mager in Rwanda

NIEUWSBRIEF NUMMER 4

APRIL 2018



Duizend heuvels vol vreugde

We beginnen onze draai na ruim een jaar steeds meer vinden. Cyangugu is een plek met enkele flinke uitdagingen. We hebben het ontzettend naar onze zin hier. We hebben het gevoel dat we hier moeten zijn. De juiste mensen op de juiste plek.

We worden steeds minder vreemdelingen hier en steeds meer onderdeel van de gemeenschap. Soms krijgen we taken toebedeeld waaruit vertrouwen spreekt van de

“Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen.”

te hebben waarmee je je zo verbonden voelt!

We merken ook dat ons Kinyarwanda vooruit gaat. Inmiddels kunnen we het meeste wel verstaan en ook de kleine gesprekjes kunnen we voeren zonder problemen. Het blijft een verschrikkelijk ingewikkelde taal. Gekscherend zeggen we wel eens: in het Kinyarwanda heeft elk woord 5 betekenissen en elke betekenis heeft 5 woorden. Tel daarbij op dat de toonhoogte ook verschil kan maken in betekenis en het plaatje is compleet. Voor bezoekers lijkt het vaak alsof we de taal vloeiend spreken, maar dat is helaas zeker nog niet het geval!

Het voorjaar is de tijd van de bezoekers. Onlangs mochten we de voorzitter van onze TFC samen met zijn vrouw ontvangen en rondleiden. Het was bijzonder om hen Rwanda met eigen ogen te laten zien. Daar kunnen blogs en facebook niet tegenop!

In dit nummer:

Theologische training	2
Kookhoekje	2
Mothers' Union	3
Meeleven	3
TFC	4
Gebed	4

Theologische training

Rik is nu echt begonnen met de Theologische School. Afgelopen maart was de eerste van zes voor de modules. Zeventien studenten kwamen naar bijna een hele maand naar Kamembe. De eerste week was een grote uitdaging. Als 'principal' moest Rik overal aan denken: Houden de docenten zich aan de leerstof? Zijn de studenten op tijd in de les? Is er voldoende zeep in de douches? Doen de lichten in de wc het?



De studenten van de theologische school

De eerste week van de Theologische School werden de lessen twee keer onderbroken. De eerste keer kwam de burgemeester vertellen dat alle kerken in Cyangugu gecontroleerd zullen worden of ze aan de wettelijke eisen voldoen. Een gebouw mag alleen als kerk gebruikt worden als het fatsoenlijk afgebouwd is. Er moeten vier wc's, een bliksemafleider, twee watertanks en parkeerplaatsen zijn. De laatste dag van de eerste week werd niet alleen de nieuw nog niet afgebouwde cathedral gesloten, maar ook het oude gebouw waar les gegeven wordt. Gelukkig kon het snel weer open toen de vereiste papieren ontvangen waren. Maar binnen de hele Cyangugu diocese zijn waarschijnlijk ongeveer 100 van de 120 kerken gesloten. Naar schatting 10 mochten open blijven en 10 andere kerken moesten

verbeteringen doorvoeren. Al met al een grote uitdaging voor de kerk in Rwanda. De kerk moet op zoek naar een nieuwe manier van evangelisatie en kerkplanting. Vanaf de tweede week konden de lessen rustig doorgaan.

Ze kregen vijf vakken van verschillende leraren: Inleiding Oude Testament (door Rik), kerkgeschiedenis (door pastor Pacifique), ethiek (Rik), pastoraat (door pastor Ephraïm) en Engels (door Caroline). De studenten zijn naar huis gestuurd met veel huiswerk. In juli is de volgende module en dan moeten ze hun papers inleveren en beginnen ze met een examen. De studenten geven allemaal leiding aan een kerk. Verschillenden zijn in hun opleiding nooit verder gekomen dan de basisschool. Voor hen is deze opleiding een geweldige buitenkans om meer over de Bijbel en de achtergrond van het christelijk geloof te weten komen. Rik probeert de studenten uit te dagen zelf aan de slag te gaan met de Bijbel. Niet alleen herhalen wat de leraar hen verteld, maar ook zelf nadenken. Sommige studenten pakken dat heel goed op. Voor andere studenten is het nog even wennen.



De studenten wassen zelf hun kleren - met de hand!

Kookhoekje

In het kookhoekje vindt u elke keer een nieuw recept uit Rwanda. Deze keer MANDAZI, een heerlijke snack die een soort oliebol die hier gegeten wordt bij het ontbijt of als tussendoortje.

Ingrediënten:

- 2 koppen bloem
- 1/2 kop suiker
- 1/2 kop melk
- 1 ei, losgeklopt
- 2 el gesmolten boter
- 2 tl bakpoeder
- frituurolie

Bereiding:

Meng het bakpoeder door de bloem. Mix het ei, suiker, melk en boter goed door elkaar. Meng het bloemmengsel erdoor. Het moet een zacht, maar niet plakkerig deeg worden. Voeg meer bloem toe indien nodig. Maak bolletjes van het deeg. Verhit de frituurolie tot 180 graden. Bak de bolletjes tot ze goudbruin zijn. Laat uitlekken op keukenpapier.

Wij snijden ze vaak doormidden en eten ze met wat honing als ontbijt. Muryoherwe, eet smakelijk!



Mothers' Union

Sinds november werkt Caroline fulltime voor Mother's Union. Het was nog steeds een spannende tijd, want de werkschrijving was nog steeds onduidelijk. In januari ging Carolines collega met zwangerschapsverlof. Toen stond ze er alleen voor: geen overdracht, geen idee van de andere structuren. Dat betekende alles uitzoeken en al doende ontdekken. Maar het is gelukt. In februari kreeg Caroline duidelijkheid over haar taak: het managen van de projecten binnen Mother's Union. Sindsdien is ze drukker dan ooit, maar ze geniet volop van haar werk:

"We zijn binnen Mother's Union bezig met verschillende projecten. Sommige projecten zijn gericht op het helpen van de community's, andere projecten zijn gericht op het vinden van inkomen. Dit inkomen helpt ons om de office draaiend te houden. Tenslotte zijn er gewoon kosten voor printpapier, transport, etc.

Een van de boegbeelden van onze projecten zijn de voedselprojecten. We zien veel (ernstig) ondervoede kinderen. Door ze twee keer per week een beker pap aan te bieden en hun moeders te trainen over het belang van gezonde, gevarieerde voeding en het belang van een kleine moestuin bij het huis, komen steeds meer kinderen op gezond gewicht. Helaas is het probleem nog lang niet opgelost, maar we zien dat deze aanpak werkt. Binnenkort hopen we een nieuw project te starten in Shara, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de GZB.



De pap staat klaar om uitgedeeld te worden

Verder zijn we druk bezig met de ontwikkeling van het Mother's Union Centre. Vanaf januari zijn we begonnen met de renovatie van het huis. Het oude huis is niet meer terug te herkennen! We doen hier verschillende activiteiten. Zo hebben we een ruimte waar we naaitraining geven aan single moeders. Op deze manier krijgen ze vaardigheden die ze kunnen gebruiken om een inkomen te krijgen voor hun gezinnetje. Ook zijn we een klein restaurantje begonnen. Voor 1500 RWF (€1,50) kunnen mensen een warme maaltijd komen eten. De winst wordt geïnvesteerd in onze projecten. We zitten nog in de opstartfase. Dat betekent dat er nog wel wat hobbels te nemen zijn. Zo is de financiering van dit project nog steeds een uitdaging. Ook is de klantenkring nu nog erg klein. We hopen dat we de verbouwing snel af kunnen ronden, onze inkomsten kunnen vergroten en zo een stabiel inkomen kunnen creëren voor onze projecten. Dat betekent dat ze meer 'self-sustainable' kunnen worden, zodat we minder afhankelijk worden van donaties uit het buitenland. Die blijven voorlopig nog wel nodig, maar nu moeten we vaak projecten stoppen als de donor stopt. Wat betekent dat het gewenste resultaat uitblijft."



Het Mother's Union Centre bij het begin van de verbouwing in januari en begin april 2018

Meeleven

"You are really busy now". Af en toe wordt dat voor de grap tegen ons gezegd. In de beginperiode van ons verblijf in Rwanda hadden we relatief weinig te doen. We moesten werk opzoeken. Maar nu is het de omgekeerde situatie, het werk zoekt ons op. Rwandese vrienden om ons heen kunnen er wel om lachen. En wij natuurlijk ook."

De ruimte in deze nieuwsbrief is beperkt. Wilt u meer weten? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen. Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](https://www.facebook.com/gzb.nl). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Van de thuisfrontcommissie (TFC)

Als TFC genieten we van de vele foto's en verhalen. Het blijft mooi om van dichtbij het werk te kunnen volgen. We zien hoe het werk van Rik en Caroline nu echt begonnen is en vragen u mee te bidden om zegen op hun werk. We zijn ook dankbaar voor uw gaven waardoor we een financieel positief eerste jaar konden afsluiten. Als we dit schrijven is Sjaak, onze voorzitter, in Rwanda bij Rik en Caroline, de nieuwsbrief is net te vroeg voor zijn verhaal. We hopen dat u Rik en Caroline ook dit jaar blijft steunen met uw giften en danken allen die het afgelopen jaar bijgedragen hebben. U helpt daarmee dat de moeders van Mothers' Union een bestaan opbouwen, u helpt ook mee de kennis van de pastors te vergroten en hen een goede basis te geven voor de taak die zij in hun gemeente hebben. Wat is het mooi om als broeders en zusters zo met elkaar verbonden te zijn!



V.l.n.r.: Piet van Oudenallen (fondsenwerving), Sjaak Okker (gebed), Hanneke Heijboer (vertrouwenspersoon), Leni de Jong (communicatie) en Tjeerd IJtsma (penningmeester/fondsenwerving).

Hartelijke groet,

Tjeerd IJtsma, Karin Spelt, Hanneke Heijboer, Sjaak Okker, Piet van Oudenallen en Leni de Jong

Gebed

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank dat Rik en Caroline steeds meer deel uitmaken van de kerk in Cyanguu.
- Dank voor het fijne bezoek van Sjaak en Els uit Woerdense Verlaat.
- Dank voor de fijne mensen om mee samen te leven en te werken.
- Dank voor de beloften die God aan ons geeft vanuit Jesaja 55.
- Bid voor onze familie en vrienden in Nederland.
- Bid voor volharding voor de evangelisten en pastors van gesloten kerken.
- Bid dat nieuwe cathedral snel afkomt en de theologische school een eigen ruimte zal hebben.
- Bid voor de Mothers' Union projecten en de financiële uitdagingen daarin.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL 91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v.
Rik en Caroline Mager

Colofon

Rik en Caroline zijn sinds februari 2017 vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze zetten daar hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.



tfcricaroline@gmail.com



gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde



facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde

