

Duizend heuvels vol vreugde

Rik en Caroline Mager in Rwanda

NIEUWSBRIEF NUMMER 2

APRIL 2017



Murakaza neza muRwanda!

Inmiddels is het al weer zo'n 2,5 maand geleden dat we op Schiphol afscheid namen van onze familie, om te vertrekken naar Rwanda. Het is een spannende reis. Je weet wat je achter je laat, maar je hebt geen idee wat je in de komende tijd te wachten staat. En van tijd tot tijd realiseren we ons ook dat we voorlopig Nederland nog niet terug zien.



Hartelijke ontvangst door onze collega's

We zijn in Rwanda echter hartelijk ontvangen. Niet alleen door onze Nederlandse collega's, maar ook door de mensen in Kamembe. We ontmoetten nieuwe vrienden en een nieuwe familie. Je wordt hier letterlijk met open armen ontvangen. Als teken van vriendschap en verbondenheid omhels je elkaar, gevolgd door een hand.

En we ontdekten een nieuw leven. Want dat is wel een ding: alles is nieuw. Soms voelen we ons zo onnozel! Maar ja, hoe weet je waar je een nieuwe gasfles moet halen? En hoe zit het met cash-power en internet? Alles is prepaid hier. Op zich handig, want het geeft inzicht in je verbruik. Maar tegelijkertijd is het soms ineens op en kun je het niet meer gebruiken tot je nieuwe hebt gehaald. Kortom: het is een bijzonder leerzame tijd!

In dit nummer:

Kinyarwanda in de praktijk	2
Missie	2
Werk in de diocese	2
St Matthews	3
Meeleven	3
Kookhoekje	3
TFC	4
Gebed	4

Kinyarwanda in de praktijk

De taal is een van onze grootste uitdagingen hier. Er zijn een aantal mensen die goed Engels spreken. Maar tegelijkertijd zijn veel mensen het Engels niet machtig. Elke donderdag hebben we twee uur taallessen. En daarnaast hebben we een paar mensen gevonden die in principe alleen Kinyarwanda tegen ons spreken. Alleen als we er echt niet uitkomen, vertalen ze het in het Engels.

Uiteraard wordt op de markt ook alleen Kinyarwanda gesproken. En er worden rustig vijf klanten tegelijk geholpen, wat best wel verwarrend kan zijn. Soms vragen handelaars een 'Muzunguprijs', een prijs voor de blanken die vaak drie keer hoger is dan normaal. Dan antwoorden we: "Sinshaka igicro cy'umuzungu, ndashaka igicro cy'umunyarwanda" (Ik wil geen muzunguprijs, ik wil een Rwandese prijs). Dan krijg je onmiddellijk de juiste prijs. Je moet hier alle prijzen weten, want het staat nergens aangegeven. De eerste keren hebben we daarom boodschappen gedaan met iemand van hier. Inmiddels hebben we in onze telefoon een lijstje aangelegd van de prijzen. Zo kunnen we toch zelfstandig boodschappen doen.



Op de markt

Missie

We hebben onze missie inmiddels mogen delen met de mensen hier. We zijn 24 uur in retraite geweest met pastor Obadias als voorbereiding op onze missie. Op ongeveer een uurtje rijden van Kamembe ligt het plaatsje Gisakura, midden tussen de theevelde. De ideale omgeving om beter kennis te maken met elkaar en om dicht bij God te komen. Bijzonder was het om te ontdekken dat we eenzelfde visie hadden op zending. Uiteindelijk gaat het niet om wat wij willen, maar om wat God wil!

"Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen."

Werk in de diocese (Rik)

De afgelopen maand hebben we regelmatig door het land gereisd. Allereerst om de diocese te leren kennen, maar ook om elders in het land te zien hoe daar vorm wordt gegeven aan theologisch onderwijs. Zo stonden we begin april binnen een week in Bweyeye op de grens met Burundi en in de buurt van Kidaho op de grens met Oeganda. Rik ontwikkelt momenteel een trainingsplan voor voorgangers, evangelisten, kerkplanters en jeugdwerkers. Er zijn straks drie niveaus. Het eerste niveau is erg basic, omdat de meeste mensen nog niet de basisschool hebben afgerond. Er worden vooral praktische handreikingen gegeven voor de voorgangers en daarnaast bevat het ook algemene kennis als Engels en boekhouden. Het tweede niveau bevat meer inhoudelijke reflectie op wat in de kerk geleerd wordt en het derde niveau is theologisch. Als het plan klaar is wordt eerst een groep trainers opgeleid om les te geven in het 'basic level'. Die gaan vervolgens de hele diocese door om de pastors toe te rusten. Daarna worden ook de andere cursussen gaandeweg ontwikkeld. Daarnaast wordt Rik her en der uitgenodigd om te preken in de diverse kerkdiensten. Dit is een welkome afwisseling van de werkzaamheden in de diocese.



Training in Nyamasheke

St Matthews (Caroline)

Caroline werkt op St Matthews School. Deze school hoort bij de diocese. Het is private school. Dat betekent dat de klassen wat kleiner zijn dan op de governmental schools. Maar er zitten nog steeds ruim 30 kinderen in de klas. Ik ben begonnen aan het eind van de eerste termijn. In eerste instantie met het geven van Engels aan de hoogste klassen van de basisschool (klas 5 en 6). Op woensdagmiddag assisteer ik op de middelbare school bij een debat.

De schooldagen zijn lang: van 7.45-12.15 uur wordt er lesgegeven. Daarna is het lunchtijd. We krijgen op school eten: rijst met (bruine) bonen. En soms aardappels met bonen of posho (maispap) met bonen. Dan wordt er van 13.45-16.00 uur weer lesgegeven. Daarna houden we nog een uur toezicht terwijl de leerlingen de klassen schoonmaken. Elke dag wordt er gedweild en dat is geen overbodige luxe met de modder rond de school.

Ondanks de lange dagen is het onderwijsniveau erg laag. Dat komt omdat het onderwijs gericht is op repetitie in plaats van begrip. Bovendien wordt er lesgegeven in het Engels, terwijl de moedertaal Kinyarwanda is. Formeel lees- en schrijfonderwijs is er niet. Al vanaf de kleuterschool worden er vijf hoofdvakken onderwezen: Engels, Frans, Kinyarwanda, wiskunde en Social Studies (een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer). Vooral de combinatie van talen maakt het ingewikkeld. Hoe leer je bijvoorbeeld wat rood is als de ene leraar je vertelt dat het "red" is, de volgende "rouge" en een derde "umutuku"? En ik heb inmiddels ontdekt dat er ook kinderen zijn die wel in de 5e klas zitten, maar niet technisch kunnen lezen en daarom in alle vakken onvoldoendes halen. Een uitdaging voor de komende termijn is om te ontdekken hoe ik deze kinderen kan helpen zich te ontwikkelen en mijn ontdekkingstocht te delen met de andere leraren.



Een klaslokaal op St. Matthews

Meeleven

En dan. Daar sta je, met je luxe westerse achtergrond. Een veilige kindertijd en adolescentie. Geen dreiging van oorlog. Altijd voldoende te eten. Altijd voldoende kleding. De kleding die in Nederland vaal was, lijkt hier gloednieuw. Ik sla een arm om de mensen heen. Ik geef ze een knuffel, met tranen in mijn ogen en een bloedend hart. Ik sta met lege handen(...)

Zomaar een stukje uit een van onze blogs. Benieuwd naar het hele verhaal? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen. Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](#). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Kookhoekje

In het kookhoekje vindt u elke keer een nieuw recept uit Rwanda. Deze keer de basis van de Rwandese dag: ICYAYI, thee!

Ingrediënten per persoon:

- 1 kop verse volle melk
- 1/2 cm verse gember (meer naar smaak toevoegen).
- 2 gram zwarte thee (los, eventueel een zakje)

Bereiding:

Kook de melk. Rasp intussen de gember met een grove rasp of hak het met een mes. Doe de gember bij de melk en laat samen aan de kook komen. Voeg de thee toe en laat nog even doorkoken. Zeef de thee en serveer op z'n Rwandees uit een thermosfles. Naar smaak suiker of honing toevoegen.



Van de thuisfrontcommissie (TFC)

Als Thuisfontcommissie van Rik en Caroline verzorgen wij de communicatie naar alle belangstellenden zoals de uitzendende gemeenten en de gemeenten die ons steunen, alsmede particulieren die er om vragen. Ook houden wij de financiële situatie van Rik en Caroline in de gaten en zorgen we voor het gebed. Rik mailt ons elke week gebedspunten, die in beide gemeenten in de gebedsgroepen bij God gebracht worden. We ervaren dat als mooi werk, om zo met Rik en Caroline mee te werken in hun opdracht. Maar dat geldt voor een ieder



en iedere gemeente die op wat voor manier bijdraagt aan het werk van Rik en Caroline, in gebed, in contact en geld. Daarom ervaren we ook vrijmoedigheid om u te vragen, voor zover u dat al niet doet, om ook bij te dragen. Bij te dragen door voor Rik en Caroline te bidden en bij te dragen door financiële steun. Als u of uw gemeente van plan is hen te steunen met een vast, terugkerend bedrag of een eenmalige gift, willen we u vragen dat definitief te maken (voor zover nog niet gedaan). Het geeft ons ook een goed beeld waar we staan met de financiële ondersteuning.

Op de website of blog van Rik en Caroline vindt u veel verhalen en foto's. Door hen te volgen raak je echt betrokken bij Rik en Caroline en de Rwandezen. Eens per 14 dagen maakt de TFC daar een stukje van en noemt daarin ook de gebedspunten. Deze stukjes verschijnen in de weekbrieven van de kerken in Zevenhoven of Woerdense Verlaat. Als u deze stukjes ook per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken aan tfrikcaroline@gmail.com.

Gebed

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank dat we ons welkom weten in Rwanda en ons steeds iets meer thuisvoelen.
- Dank voor nieuwe vrienden en fijne contacten.
- Dank voor een bijzondere Memorial Day, die ons dichterbij de Rwandezen heeft gebracht.
- Dank dat God aan het werk is in Rwanda. De kerk groeit, zowel geestelijk als in aantallen.
- Dank voor de mogelijkheid om te werken in Rwanda, zowel in de kerk als in het onderwijs.
- Bid voor onze familie en vrienden in Nederland.
- Bid voor een goed proces in het leren van de nieuwe taal en cultuur
- Bid om heling voor Rwanda, waar de pijn van de genocide nog dagelijks voortleeft.
- Bid voor de theologische opleiding, dat het een middel is om Gods Koninkrijk te bouwen.
- Bid voor wijsheid en tact bij het delen van onze visie en ideeën.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL 74 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen,
o.v.v.
Rik en Caroline Mager

Colofon

Rik en Caroline zijn sinds februari 2017 vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze zetten daar hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.

@ tfrikcaroline@gmail.com

 gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde

 facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde

 **geloven gaat verder**