

Duizend heuvels vol vreugde

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen.

Jesaja 55:12



Duizend heuvels vol vreugde

Na terugkomst uit Nederland in november, werden we warm onthaald. Er was een verrassingsfeestje voor ons georganiseerd. En hartverwarmend welkom, wat ons goed deed. Tegelijkertijd was het best wel even wennen. Ineens met z'n drieën, betekent dat je je leven moet aanpassen. In Nederland was dat relatief gemakkelijk. In Rwanda had het duidelijk meer impact. Jonathan had het de eerste dagen best moeilijk met de warmte. En waar we eerst zorgeloos zo lang doorwerkten als nodig was, is het nu toch wel fijn om ook thuis tijd door te brengen. In Rwanda werkt iedereen na het verlof van 3 maanden gewoon weer fulltime door. Dat vergt wat flexibiliteit om dan het ouderschap te verenigen met het werk. Maar dat lukt uiteindelijk wel. Op 19 december is Jonathan in een feestelijke dienst gedoopt door bisschop Francis. Een bijzonder moment, waarin God naar de kleine jongen uitreikt en tegen hem zegt dat Hij wil dat Jonathan bij Hem hoort. Hoe het verder gaat met Jonathan kun je op pagina 4 lezen.



We zijn dankbaar dat de coronasituatie in Rwanda wat gestabiliseerd lijkt. We hopen dat ook hier, in navolging van het westen, het land meer geopend wordt. Tegelijkertijd dreigt er een nieuwe tragedie. Al sinds december regent het overvloedig, veel meer dan normaal. Eigenlijk hoort het nu de kleine droge tijd te zijn, maar er valt meer regen dan tijdens het hoogtepunt van het regenseizoen in april! Dat vormt een bedreiging voor de oogst en een risico op misoogsten en honger. We bidden dat ons dat bespaard blijft. Daarnaast zijn de effecten van de oorlog in Europa hier ook zichtbaar in (opnieuw) flinke prijsstijgingen. We bidden voor vrede.

In dit nummer:

Theologische training	2
Voedingsprogramma's	2
Bweyeye VTC	3
Meeleven	3
Kookhoekje	3
Jonathan	4
Gebed	4

Theologische training

Half november en straks in maart verwelkomen we de studenten die studeren voor het certificaat in theologie. Dat is hun derde en vierde module, dus ze zijn op de helft. De groep is relatief jong. Ze komen uit alle zeven archidiaconies. Rik concentreert zich vooral op de administratieve en boekhoudkundige kant van de school, terwijl Alphonse druk is als pastor en mentor voor de studenten. In de school gaat het niet alleen om lesgeven en informatie overdragen. Een ander belangrijk aspect is discipelschap van de studenten. Niet iedereen weet wat het is om een leerling van Jezus te zijn. Daar kwamen we achter toen twee mannen ergens uit het Middenoosten boos bij de school kwamen, omdat één van onze studenten een bepaald reeds betaald product niet geleverd had.

In januari was de derde module van de studenten in het diploma voor theologie. Die groep is ouder en heeft meer ervaring. 17 van de 23 studenten zijn bevestigde pastors, die echter nooit de middelbare school hebben afgemaakt. Er wordt op een hoger niveau lesgeven, omdat er al meer kennis is. Rik gaf het vak Bijbelse Hermeneutiek dat helpt na te denken op welke manier en volgens welke regels je manier je Bijbelteksten moet en kunt uitleggen. Sommige studenten stelden scherpe vragen en dachten actief mee. Andere studenten waren verbaasd over allerlei nieuwe inzichtjes.

Van 22 tot en met 26 februari was er een ordination retreat. Op zondag 27 werden er 6 nieuwe deacons en 17 nieuwe priesters bevestigd. Rik is nu officieel bevestigd



als priester in de Anglicaanse kerk.

Rik is enkele keren bij de East-African Christian College (EACC) in Kigali geweest om te praten over samenwerking. Officiële accreditatie voor de Theologische School stuit op grote belemmeringen van overheidswege en moet voorlopig als onmogelijk beschouwd worden. Maar de leiding van EACC staat wel open om te steunen in een zogenaamde 'capacity builders course' en andere erkende cursussen. Het certificaat en diploma in theologie en vele andere trainingen en seminars zullen binnen Cyangugu diocese wel erkenning krijgen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Rwanda is permanente educatie belangrijk. De focus zal in de toekomst dus worden verbreed.

Voedingsprogramma's

Het werk in de voedingsprogramma's gaat goed. We hebben de projecten in de locaties Kanzu en Bugarama kunnen afronden wegens succes. Ook in de meeste andere locaties zien we vooruitgang. Maar het gaat langzaam, veel langzamer dan eerst. En dat komt voornamelijk door de prijzen die hoog blijven, terwijl de lonen niet stijgen.

We zijn daarom aan het nadenken over strategieën die we kunnen gebruiken om het inkomen van de gezinnen te vergroten. Tegelijkertijd is eigendom belangrijk. En niet iedereen ziet het belang in van een verandering in het leven. Sommige mensen voelen zich erg comfortabel in het voedingsprogramma. Het vraagt echt een omslag in de mindset van mensen, wat een traag en taai proces is. Maar we geloven dat dat wel mogelijk is!

In februari hebben we een vergadering gehad met de vrijwilligers. Daarin zijn we dieper ingegaan op de mindsetverandering en hoe je dan communiceert met de mensen. Daarnaast gaan we aan de slag met

community gardens, een stuk land waar gezamenlijk groente wordt verbouwd. We focussen vooral op de verbouw van dodo. Qua smaak valt het ergens tussen andijvie en spinazie. Omdat het eigenlijk groeit als onkruid, is het makkelijk te verbouwen en het levert ook nog eens goede voedingsstoffen op!



Dodo, de meest voorkomende groente

Bweyeye VTC

In oktober zijn de scholen in Rwanda weer begonnen. En dat betekende ook dat er weer nieuwe studenten konden starten op de vakschool in Bweyeye. Uit vijf verschillende dorpjes komen de leerlingen naar de school toe. Sommigen moeten wel 8 uur lopen voor ze op school zijn! Zij verblijven grotendeels bij kerkmensen of familieleden in Bweyeye.



Het zand wordt uit de rivier gesleept in emmers en zakken

Sinds vorig jaar december is Eric het hoofd van de school. Hij is jong en gedreven. Ondanks de zeer beperkte middelen probeert hij de school op een zo goed mogelijke manier vooruit te brengen. Zo wist hij ook contacten te leggen met het district en werden er zelfs ook studenten gesponsord via Compassion. Op deze manier krijgen nog meer jongeren een kans om een vak te leren. We zijn bezig met de officiële registratie van de school bij de overheid. Daarna hopen

we dat de kerk kan samenwerken met de overheid, zodat de docenten betaald kunnen worden uit overheidsgeld. Dan kan het onderwijs gratis worden en wordt het makkelijker voor jongeren om een vak te leren. Maar dat is nog een proces, zowel bureaucratisch als praktisch. Op dit moment zijn er nog maar twee schoollokalen beschikbaar. De studenten "metselen" gaan aan de slag om extra lokalen te bouwen. Maar dat gaat langzaam, met het weinige geld wat bij elkaar geschaapt kan worden. In december hebben we door middel van umuganda (community werk) het zand uit een riviertje gesleept en de grond voorbereid. De volgende stap is het leggen van de fundering.



De grond wordt voorbereid

Meeleven

Wilt u meer weten van onze belevenissen? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen. Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](#). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Kookhoekje

In het kookhoekje vindt u elke keer een nieuw recept uit Rwanda. Deze keer: Ibirayi

Ingrediënten voor 4 personen:

- 1 kg aardappels
- 2 rode uien
- 1 wortel
- 1 groene paprika
- 1 stengel bladselderij
- 2 tomaten
- 1 el tomatenpuree
- Doppinda's
- Zout of maggi bouillonblokjes

Bereiding:
Schil de aardappels en snijd ze in grove stukken. Pel en snipper de uien, snij de wortel in plakjes en de paprika in blokjes. Doe alles in de pan en schenk er water bij zodat alles net onder staat. Breng het aan



de kook. Rasp de tomaten fijn, snij de selderij grof en voeg deze samen met de tomatenpuree toe aan de aardappels. Kook tot de aardappels gaar zijn. Breng het op smaak met zout of het maggi bouillonblokjes.

Pel intussen de pinda's (het vliesje mag eraan blijven zitten). Maal de pinda's tot meel in een staafmixermolen. Bind de saus van de aardappels met het pindameel. Ook lekker met gestoofd rundvlees of doperwtten in plaats van pinda's Eet smakelijk!

Jonathan

Hoe gaat het met Jonathan? Die vraag krijgen we geregeld. Jonathan doet het heel erg goed. Eigenlijk gaat alles dus volgens het boekje. Hij rolt al lekker om en doet niets liever dan zitten en staan (met hulp). Hij lacht vrijwel de hele dag. Op het moment van schrijven dreigen z'n eerste tandjes door te komen. Ook eet hij graag fruit. Er zijn hier niet zoveel soorten fruit als in Nederland. De keuze is tussen banaan, passievrucht en tamarillo. Mango en citrusvruchten zijn seizoensgebonden, maar lust hij ook graag.

Doordeweeks past Aline, onze hulp, vaak op hem. Ze zijn dol op elkaar! We zijn erg gezegend met haar. Ze moest in het begin wel erg wennen aan sommige culturele verschillen, zoals dat we Jonathan neerleggen om even lekker zelf te spelen. Maar ze ziet daar inmiddels wel de meerwaarde van. Wat we er niet uitkrijgen, is dat kinderen warm aangekleed moeten worden. Zodra het regent, moet Jonathan een jas aan. Gelukkig geeft Jonathan duidelijk aan als hij het te warm vindt. Dan trekt ze ook wel de te warme kleren uit.



Gebed

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank voor alle zegeningen in het werk.
- Dank voor de studenten die studeren.
- Dank voor het nieuwe leven van Jonathan dat begonnen is.
- Dank voor dat we weer zo hartelijk ontvangen zijn na ons verlof.
- Bid voor de situatie in Oekraïne en alle machten en krachten die erachter schuilen. Moge God vrede geven.
- Bid voor de hele wereld in de strijd tegen corona en de geestelijke en economische gevolgen van de maatregelen.
- Bid voor de nieuwe studenten in het Theologisch Training Centre.
- Bid voor mensen die het financieel moeilijk hebben en nauwelijks te eten kunnen kopen.
- Bid voor Jonathan dat hij vrolijk en blij zal opgroeien.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL 91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v.
Rik en Caroline Mager

Colofon

Rik en Caroline zijn sinds februari 2017 vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze zetten daar hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.

@ tfcriccaroline@gmail.com
gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde
f facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde

 **gzb**
geloven gaat verder