

Duizend heuvels vol vreugde



Duizend heuvels vol vreugde

Dinsdagochtend 4 juli vertrokken we, net voor de storm Poly, uit Nederland. De vlucht verliep goed. Jonathan heeft zich heel goed gehouden en kreeg zelfs een complimentje van de stewardessen hoe lief hij was. Met een half uurtje vertraging kwamen we aan in Kigali. Daar hebben we overnacht in een klein guest house in de buurt van het vliegveld, omdat we de volgende ochtend vroeg doorvlogen naar Kamembe. Daar werden we afgehaald door onze buurman, pastor Elysee en pastor Alphonse, de collega van Rik.

Al om 8 uur 's ochtends stonden we thuis. Daar was iedereen blij dat we er weer waren. Aline en pastor David zorgden voor een warm welkom, met koffie, thee, brood, rijst, friet en saus met groenten. Het was leuk om te zien hoe Jonathan eerst even alles moest bekijken. Het was duidelijk dat hij alles en iedereen nog wel herkende, maar hij moest het wel even verwerken. Al snel is hij druk in de weer gegaan met z'n speelgoed. Hij heeft ook de eerste dagen wonderlijk goed gegeten.

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zult je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen.

Jesaja 55:12

Zo blijkt hoe vertrouwd het voor hem allemaal is!

Binnen 10 minuten waren we ook helemaal terug. De eerste verhalen werden gedeeld en er bleek ook werk aan de winkel voor Rik. Al diezelfde middag zat hij op het kantoor van de bisschop voor een vergadering om de bevestiging van "lay readers" voor te bereiden. Wat dat inhoudt, kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen.

Het is mooi om te zien dat iedereen blij is dat we er weer zijn. Hoewel het nu ook speciaal voelt. We weten dat dit de laatste periode is van ons werk in Rwanda. En dat is goed. Hoewel er het een en ander aangescherpt kan worden, zijn we op een punt aangekomen waar onze werkzaamheden goed overgenomen kunnen worden door de lokale mensen. Daarom is het fijn om nu de puntjes op de i te zetten en ons langzaam voor te bereiden op onze terugkeer naar Nederland. Maar we gaan nog een goede tijd tegemoet. Half augustus is onze nieuwe regiocoördinator gestart. We zien uit naar een goede samenwerking en we danken de interim, Rik Lubbers, voor zijn goede zorgen de afgelopen anderhalf jaar!



In dit nummer:

A healthy church, healthy people	2
Theologische training	2
Uitzending Lay-Readers	2
Voedingsprogramma's	3
CCD	3
Medeleven	3
Jonathan	4
Gebed	4

A healthy church, healthy people

Begin 2023 is een nieuw programma gestart met de kerk van Cyangugu. Het thema van dit programma is “a healthy church, healthy people”: een gezonde kerk, gezonde mensen. Dit thema is gekozen omdat we geloven dat als de kerk spiritueel, mentaal en fysiek gezond is, dat dit z'n weerslag heeft op de mensen in de community's. De aanpak is holistisch. Dat betekent dat we ons niet alleen focussen op geestelijke ontwikkeling, maar ook op alle andere vlakken. Er vallen nu 4 projecten onder het programma, maar de 5e staat uit. Theologische training, Youth Union, Vaktraining voor kansarme jongeren in Bweyeye en een nieuw programma CCD. Het voedingsprogramma staat er niet meer tussen, en waarom dat is, kunt u op de volgende pagina lezen. Het vijfde project dat nog in opbouw is, is een project dat wil omzien naar de mensen met een beperking. Nu worden zij vaak verborgen in huizen en rust er een taboe op. Maar het verlangen van de kerk van Cyangugu is om naar hen om te zien. Hoewel de grootste uitdaging is, dat het zo complex en veelzijdig is, dat we eigenlijk niet goed weten waar te beginnen. We bidden dat God de kerk van Cyangugu wijsheid geeft om een aanknopingspunt te vinden.

Theologische training

Waar we lang op gewacht hebben en al bijna uit ons hoofd gezet hebben is in juli toch gebeurd. De Theologische School is een samenwerking begonnen met de East-African Christian College (EACC) in Kigali. De school blijft een zelfstandige organisatie, maar er wordt een nieuwe cursus gegeven onder de vlag van de EACC. De cursus heet “Testimonial in Christian Ministry” en is in feite onze oude “Certificaat in Theologie”. De Rwandese overheid is streng en verbiedt het om als school te opereren zonder accreditatie van het ministerie. Daarom mag de school geen school heten en worden er geen certificaten en diploma's uitgedeeld. Maar we mogen ons zelf wel een Training Centrum noemen en Testimonials uitdelen. Op die manier probeert de Anglicaanse kerk tegemoet te komen aan de eis van de regering van kerkleiders een degelijke theologische opleiding moeten hebben. De studenten die bij ons studeren vallen tussen wal en schip. Ze werken soms al jaren in de kerk, maar hebben niet de gelegenheid gehad om naar de middelbare school te gaan. Daarom kunnen zij niet naar de universiteit en dreigen straks werkloos te worden. Het Testimonial helpt deze groep om toch werkzaam te blijven in de kerk onder de supervisie van een senior pastor die wel de juiste papieren heeft. De Theologische School is in 2018 gestart en kwam dus precies op het juiste moment om een belangrijke groep toegewijde vrijwilligers toe te rusten voor hun werk in de kerk.



Uitzending Lay Readers

Op zondag 16 juli 2023 was er een speciale kerkdienst in de Cathedral van Cyangugu. Toen werden er zesendertig mensen officieel uitgezonden door de kerk naar alle hoeken van de diocese, een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Ze kregen een witte toga en felblauwe stola en mogen zich voortaan “lay-reader” of “lector” noemen. Het is niet een officieel ambt, maar een hulprol naast de plaatselijke predikant in een lokale gemeente. Het is voor de Anglicaanse kerk een volgende stap in de groei naar volwassenheid. De kerk van Cyangugu is de afgelopen 30 jaar enorm hard gegroeid van 4 naar 45 lokale gemeenten. Allerlei mensen gingen aan de slag als catechist, evangelist, kerkplanter en velen deden goed werk. Maar in de loop van de tijd ontdekte de leiding van de kerk dat er ook veel misstanden waren. Mensen leggen de Bijbel uit terwijl ze niet kunnen lezen. Mensen beheren geld,



maar leggen geen enkele verantwoording af wat ermee gebeurt. Mensen geven zichzelf titel, zonder ernaar te leven. Discipelschap is steeds sterker het codewoord wat elke keer klinkt. De kerk in Afrika heeft een grote schare “Christenen” gekweekt, maar geen leerlingen van Jezus.

Om die reden is de diocese in 2018 de Theologische School begonnen. Mensen dienen in ieder geval een basisopleiding volgen voordat ze een leidinggevende rol in de kerk hebben. De Theologische School heeft praktische vakken zoals Boekhouden, Discipelschap, Ondernemerschap, de inhoud van de Bijbel en het Liturgie en Aanbedding. De minimumeis voor “lay-readers” is voortaan dat zij een certificaat in theologie moeten van de Theologische School in Cyangugu of ergens anders. Daarmee wordt aangegeven dat theologische training belangrijk is voor mensen die op een leidinggevende manier werkzaam zijn in de kerk. De meeste mensen worden uitgezonden naar een plek waar ze soms al jaren bezig zijn, maar hiermee wordt laten zien: we zien en waarderen alles wat jullie voor de kerk doen, en we willen dat jullie het nog beter en met meer zelfvertrouwen doen. In moeilijke omstandigheden proberen ze mensen voor Jezus te winnen en gemeenten te stichten.

Voedingsprogramma's

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we aan het nadenken waren over een nieuwe strategie. En die is er gekomen. De voedingsprogramma's in oude stijl zijn in juni dit jaar definitief beëindigd. Maar we zijn niet gestopt. Eigenlijk hebben we het programma breder getrokken, omdat de hele kerkelijke gemeente erbij betrokken wordt. Maar omdat de naam niet passend meer was, gaan we door onder de naam CCD: Church and Community Development. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje CCD.

CCD

“If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together”. Een bekende uitspraak die het CCD programma samenvat. Dit programma is geen project, waar we makkelijk tijdsgebonden doelen stellen en afvinken. We richten ons op een verandering in de mindset. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Cyangugu kent een geschiedenis waarin alles van donoren afhankelijk was. Naast het kantoor van de diocese staat een container. Als de deuren van de container opengaan, zijn mensen er als de kippen bij. Want voorheen (nu gelukkig niet meer) kwamen daar goederen uit: eten, kleding, wat dan ook. Ook is er vaak geëvangeliiseerd met de belofte van Compassion: “kom bij ons naar de kerk, dan zorgen wij ervoor dat jouw kind in Compassion komt”. Natuurlijk werkt de praktijk anders, maar deze loze beloften hebben gezorgd voor een mindset van armoede; mensen die afwachten tot ze uit de materiële armoede worden gehaald door anderen.



Het uiteindelijke doel is om die houding te veranderen in een proactieve houding. Want in de passieve houding zit veel verborgen: een gevoel van inferioriteit ten opzichte van anderen, gebrek aan vertrouwen in de medemens, noodlotdenken, gebondenheid aan hekserij en geesten, ervaringen met onrecht, maar bovenal een gebroken relatie met God. Daarom is de eerste stap om te ontdekken wie we zijn als mens in de ogen van God. Hij heeft ons perfect geschapen naar Zijn evenbeeld, ongeacht afkomst of huidskleur. En Zijn doel met ons is dat we meewerken om een stukje van Zijn koninkrijk op aarde zichtbaar te maken, in de manier waarop we met Hem leven, hoe we naar onszelf kijken, hoe we omgaan met onze naaste en met Zijn schepping. Daarom doen we veel Bijbelstudies. Want de Bijbel staat vol met heel praktische, inspirerende levenslessen.

Meeleven

Wilt u meer weten van onze belevenissen? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen. Maar u kunt ons ook volgen via [facebook](https://www.facebook.com/gzb). Klik bovenaan de pagina op 'pagina leuk vinden' en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft!

Jonathan

Jonathan heeft genoten van de tijd in Nederland. Het was allemaal best wel even wennen, maar na verloop van tijd kreeg hij de smaak te pakken. Het zomerweer van juni hielp daar natuurlijk goed bij. Zo'n transitie is niet niets voor een jochie van anderhalf. Alle speelmogelijkheden, de contacten met andere kinderen bij de oppas van de kerk en kennismaken met z'n neef en nichtjes is overweldigend! Maar als er een glijbaan in de buurt was, dan kon het niet meer stuk. Die moet hij nu weer missen, maar volgend jaar kan hij er weer volop van genieten.

Jonathan is thuis in Kamembe. Dat werd erg duidelijk toen we terugkwamen na ons verlof. Hij wist nog precies het rondje wat we altijd liepen en heeft de eerste dagen extreem goed gegeten. We maken elke dag een wandeling door alle straatjes rond ons huis en vindt het geweldig om naar de grote jongens die aan het voetballen zijn te kijken en her en der aan te kloppen (hoewel dat soms voor papa en mama wat minder is...) En hij helpt Aline graag met de luiervas. Inmiddels begint hij ook een beetje te praten en kunnen we enkele woorden ontcijferen. Het is veelal een mix van Nederlands en Kinyarwanda. En hij zingt de hele dag door, zowel Nederlandse als Rwandese liedjes. Kortom: het gaat goed!



Gebed

We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en bidt u mee?

- Dank voor alle zegeningen in het werk.
- Dank voor het fijne verlof van afgelopen voorjaar.
- Dank voor de lay-readers die zijn uitgezonden in de diocese.
- Dank voor de overeenkomst tussen de Theologische School en EACC.
- Dank dat we, na anderhalf jaar, weer een nieuwe, vaste regiocoördinator hebben.
- Dank dat we altijd nog gezond zijn gebleven.
- Bid voor het nieuwe programma en de projecten.
- Bid voor wijsheid en inzicht in de ontwikkeling van het nieuwe project voor mensen met een beperking.
- Bid voor de nieuwe studenten die zijn gestart in de testimonial.
- Bid dat harten mogen opengaan door CCD.
- Bid voor ons als gezin in de komende tijd van afronding, maar ook op zicht op de toekomst.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken naar IBAN
NL 91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB
Driebergen, o.v.v.
Rik en Caroline Mager

- @ tfcricaroline@gmail.com
- gzb.nl/aduizendheuvsvolvreugde
- facebook.com/duizendheuvsvolvreugde

LEEF MEE, BID MEE EN GEEF MEE!

Heb jij ook het verlangen om de liefde van God te delen? Samen kunnen we het Evangelie delen, in woorden en daden. Wij als zendingswerkers door te gaan, jij door financieel bij te dragen. En vooral door voor ons te bidden en met ons mee te leven.

Als Zendingsmaatje ben je onderdeel van het wereldwijde zendingswerk van de GZB.

DOE JE MEE?

Meld je dan nu aan via
www.zendingsmaatje.nl

zendings
maatje.nl
een initiatief van de GZB