

Week



brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

15 okt 2023

Gegrepen door Gods liefde
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst

15 okt

09.30 uur: Ds. A. Post, Rijnsburg
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Gain)
Jeugdcollectant: Joas
Ouderling van dienst: Sjaak Okker
Organist: A. Stolk
Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594)

Kindernevendienst: Onderbouw.
Tienerdienst.

Verzoeklied: Van Anco en Diana de Heer. Het lied
Allesomvattend.

<https://youtu.be/wT48mD5z6ww?si=0183f5d1hk-yuxKY>

Kerkdienst

22 okt

09.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen
Organist: I. Verkerk
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud
Jeugdcollectant: Noud
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Kerkauto: Piet Smit (06-10388500)



Kindernevendienst: alle kinderen



Bloemengroet en Jarigen



Op 3 oktober was zr. N.J. Beukema - van Leeuwen jarig. Vandaag zingen we haar verjaardagslied; gezang 464. Alle volken looft de Here. De bloemen komen naar u toe.

Op 12 okt. was Aagje de Vink-Noordegraaf jarig. Aagje van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor in het nieuwe levensjaar gewenst.

Incasso collecte munten

Maandag 16 oktober a.s. zal er weer een incasso plaatsvinden voor de collectemunten. Als u collectemunten heeft aangeschaft hou dan rekening met deze incasso. Zit uw incasso er nu nog niet bij dan komt het bij de volgende incasso. Bent u van mening dat er iets niet klopt, neem dan contact op met de penningmeester.
Met vriendelijke groet
Jan Hoogendoorn (penningmeester)

Agenda

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse

25 jaar getrouwd!!

Afgelopen week mochten wij vieren dat we 25 jaar getrouwd zijn.

Dankbaar en blij zijn we dat we dit samen met onze kinderen, ouders en dierbare hebben kunnen vieren.

Een verzoeklied hebben we voor dit bijzondere moment aangevraagd; Allesomvattend! In dit lied staat de liefde van God centraal en dat Zijn liefde voor iedereen is. Hij heeft ons bespaard en bewaard in ons huwelijk, zo mogen we hoopvol samen verder gaan en Zijn liefde uitdragen.

Bij het volgende koffiemoment trakteren we u op wat lekkers.

Groetjes, Anco & Diana de Heer.

Beroep naar Utrecht aangenomen.

Afgelopen maandagavond kwamen er twee kerkenraadsleden van de Nieuwe Kerk in Utrecht langs. Ze overhandigden mij de beroepingsbrief en die hebben ze ondertekend weer mee terug genomen; ik heb het beroep aangenomen.

Half juni stond ik daar op het preekrooster, een afspraak die eind 2021 gemaakt was. De beroepingscommissie was net begonnen om zich heen te kijken. Een weekje later belden ze – of we eens konden praten. De daaropvolgende periode was één van heel goed luisteren. Naar onszelf, naar God, ook naar de gemeentes.

Langzaam groeide er helderheid. Door een verlangen van binnen en bevestiging van buiten. Dat gaf het vertrouwen om de keuze te maken om te gaan. Ergens in de kerstvakantie zullen we verhuizen.

Voor het hele gezin een grote stap. Niet eenvoudig ook. Want we hebben het hier echt heel goed. Dank voor al jullie meeleven de laatste tijd!

Hartelijke groet,
Ds. Jan Willem van Dijk

Bingo

Dinsdag 17 oktober om half 3 is er een bingo middag in de Schutse. De leiding zorgt voor de cadeautjes. U bent van harte welkom.

Bij de KND bidden we voor



Bigirimana Olivier
Geboren op 20-6-2004
Woont in Rwanda
Wist je dat:

- Houdt van wiskunde, natuurkunde en scheikunde
 - Zijn hobby's zijn fietsen, groepsspelletjes doen, muziek maken en voetballen
 - Thuis verzorgt hij de dieren en werkt ook in de tuin
- Hij vraagt gebed dat hij goed mag presteren op school

Spreuk van de week



Leer luisterend bidden

Luisteren naar Gods stem, het lijkt soms makkelijker gezegd dan gedaan. Op de training Leer luisterend bidden leer je meer over en ga je oefenen in het verstaan van Gods stem en het doorgeven van zijn woorden aan anderen op een liefdevolle en respectvolle manier.

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Joh.10:27

Wil jij ook leren luisterend bidden? Geef je op voor de training via <https://www.ewv.nl/agenda/>

[Agenda - Evangelisch Werkverband](#)

Lees meer over Agenda. Evangelisch Werkband
www.ewv.nl

Praktische informatie:

- Datum: donderdag 26 okt, 9, 23 nov.
- Tijd: 19.30 - 21.30 uur
- Locatie: Ontmoetingskerk Kamerik
- Prijs: 34,95 (3 avonden, inclusief 'gebeds-dagboek)
- Voor iedereen die meer wil leren over het luisteren naar Gods stem.