

Week



brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

03 sept. 2023

Gegrepen door Gods liefde
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst startzondag 03 sep

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
(startzondag, bevestiging ambtsdragers)
19.00 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Organist: band / M. Spits
Jeugdcollectant: Cas
Ouderling van dienst: Perry Boer
Kerkauto: Piet Smit (06-10388500)



Kindernevendienst: Onderbouw.

Kerkdienst 10 sept

09.30 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk
19.00 uur: Jeugddienst, spreekster W. Stuy
Organist: A. Stolk / Deligt Worship
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Jeugdcollectant: Joas
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594)

Kindernevendienst: Alle kinderen.

Bloemengroet en Jarigen



Afgelopen woensdag 30 augustus was zr. M.M. van den Bosch - van Vliet jarig. Het verjaardagslied wat zij opgeven heeft is Gezang 416; Ga met God en Hij zal bij je zijn. De bloemen wil ze graag doorgeven aan Josje Kwakernaak.

Op 30 aug. was ook Josje Kwakernaak-van Dongen jarig. Beide van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor in het nieuwe jaar gewenst.

Collectemunten

U kunt dit weekend weer uw collecte munten bestellen.

Starzondag 3 sept

Op 3 september starten we het kerkelijk seizoen met een dienst waarin de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Daarna is er tijd voor ontmoeting en gezelligheid met koffie, thee, wat lekkers, een activiteit en een lunch.

Daarnaast willen we ook graag inventariseren wie er mee wil doen in een gespreksgroep. Ook dit jaar is er weer van alles mogelijk. Een korte kring, bv 3x met elkaar praten over een thema of een groep die ongeveer 1x per maand bij elkaar komt. Een groep die 1x per 2 weken bij elkaar komt, een mannengroep.

We hopen dat we met veel mensen verder zullen groeien in ons geloof.

jeugddienst 10 sept



Gespreksgroep 20+

Na een zomerstop beginnen we dinsdag 12 september weer met gespreksgroep voor 20+. Als groep komen we dinsdagavond om de week bij elkaar in de Dorpskerk in Zevenhoven. Met verschillende 20plussers uit de omgeving praten we over het geloof en over wat ons bezig houdt. Mocht je een keer willen kijken vanaf half 8 staat de koffie of thee klaar! Heb je nog vragen of wil je er meer over weten kun je Karolien (0652288847) of Janine (0639589859) appen.

Dankbaar

Afgelopen dinsdag 29 augustus was het 60 jaar geleden dat broeder en zuster Alblas- de Vink in het huwelijk zijn getreden. Ze zijn God dankbaar voor al het goede dat ze hebben mogen ontvangen ondanks het verdriet wat hen ook is overkomen.

Ze hopen dit jubileum over 14 dagen te kunnen vieren met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie. We feliciteren hen hartelijk en wensen hen Gods zegen toe.

Bij de KND bidden we voor



Julieth Dionizi Protace
Geboren op 13-11-2011
Woont in Tanzania
Wist je dat:

- Zij leeft met haar moeder samen in een huisje, van klei en van gras waar ze geen elektriciteit heeft.
- Zij haalt water uit de rivier
- Zij vindt het heerlijk om naar school te gaan
- Haar lievelingsvak is wiskunde
- Ze speelt graag met de bal en houdt van touwtje springen.

Agenda

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse

03 september Start zondag

10 september Jeugddienst

Overdenkertje

**DEZE DAG IS
MOGELIJK
GEMAAKT
DOOR GOD**

